

Evangelische Gemeente Oosterwolde.

Beleidsplan jaar 2015 t/m jaar 2017

Algemeen

- Naam instelling, vestigingsplaats en adres;

Evangelische Gemeente Oosterwolde.

P/a De Striepe 35

8431 SK Oosterwolde

- De Evangelische Gemeente Oosterwolde staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit tenminste drie personen zijnde de *Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.*

Procedures; zie Statuten

GRONDSLAG

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de gemeente. De Gemeente onderschrijft de Geloofsbasis van de VPE.

HISTORIE

De Evangelische Gemeente is begonnen toen zes gezinnen in geloof de moed hadden te starten als Evangelische Gemeenschap in Oosterwolde. Dit vond plaats op 25 september 1988. In de loop der jaren heeft het ledental gefluctueerd rond de 45 personen. Tot op heden heeft de gemeente geen eigen gebouw maar komen samen in een gehuurd gebouw.

Huidige situatie

- Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit drie personen.

- Voorzitter; Jelte Jongma

- Secretaris; Harry Euving

- Penningmeester; Sander van Bekkum

Dit bestuur werkt samen met de verschillende teamleiders die leiding geven aan de departementen binnen de gemeente zoals kinderwerk, pastoraat, diaconie e.d. Dit leidersteam is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente.

Overall visie/missie:

De Evangelische Gemeente Oosterwolde is een plaats waar mensen thuiskomen, vernieuwd worden en vanwaar mensen uitgaan om te getuigen van het Evangelie van de Heer Jezus Christus.

De Evangelische Gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

We zijn ervan overtuigd dat het navolgen van Jezus zal leiden tot verandering en verbetering van leven waardoor het welzijn van mensen wordt verbeterd.

Uitwerking Visie:

Thuiskomen: We willen aan mensen een veilige plek bieden en een veilige haven zijn waar ze zich thuis kunnen voelen. Niet iedereen zal uit zichzelf die veilige haven kunnen vinden of bereiken. Daarom moeten wij als gemeenteleden ons ook uitstrekken naar de mensen om ons heen en met hen contact leggen. De gemeente of het gemeentelid moet voor een ieder die haar of hem ontmoet of bezoekt een plek of persoon zijn, waar mensen God kunnen ontmoeten en hun relatie met Hem en met medechristenen kunnen opbouwen, onderhouden en ontwikkelen.

Vernieuwd worden: Als gemeente willen we een plaats zijn waar mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, en dus opnieuw geboren worden. We willen een omgeving vormen, waar mensen door de kracht van God kunnen herstellen en groeien in het geloof. Bezoekers en leden moeten daartoe onderwijs kunnen ontvangen, kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen als Christen.

Uitgaan: In overeenstemming met Jezus' opdracht om de wereld in te trekken, willen we het goede nieuws van redding, door het geloof in de Heer Jezus, brengen aan iedere inwoner van Oosterwolde en omgeving, die het wil horen. Dit uitgaan omvat ook sociale en praktische hulpverlening.

Waar komt deze visie uit voort?

De bijbel vergelijkt de gemeente met het menselijk lichaam: de gemeenteleden zijn de lichaamsdelen, terwijl Jezus Christus het Hoofd van de gemeente is dat zijn 'lichaamsdelen' aanstuurt. Dit geldt wereldwijd voor alle gelovigen en daarnaast ook lokaal. Zo is de Evangelische Gemeente lokaal een deel van het Lichaam van Christus.

Het uitgangspunt is, dat leden liefde voor elkaar tonen door elkaar op te bouwen, te onderwijzen, te bemoedigen, te corrigeren en door verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Hierdoor groeit ieder lid persoonlijk in geloof en ontwikkelt zich steeds meer als volgeling van onze Here Jezus Christus!

Hoe geeft de Evangelische Gemeente Oosterwolde hier handen en voeten aan?

- De zondagochtend dienst.

In de dienst ontmoeten de gemeenteleden elkaar en worden door de verschillende onderdelen van de dienst in staat gesteld God de Schepper te loven, te leren uit Zijn Woord, bemoedigd te worden en anderszins aangemoedigd om in geloof de levensweg met Christus te bewandelen. Door de ontmoeting met elkaar willen we de liefde, die Christus heeft voorgeleefd en door de Heilige Geest heeft gegeven aan de gelovigen, tot uiting brengen en doen groeien.

De Evangelische Gemeente viert ook maandelijks het Heilig Avondmaal, bekend als sacrament van de maaltijd van de Heer, volgens de instelling van Jezus Christus. Tevens dopen we gelovigen door onderdompeling, op getuigenis van hun geloof in Christus.

- De bidstonden.

Wij zijn ervan overtuigd dat gebed door God wordt gebruikt als middel om mensen te zegenen, te helpen en te vernieuwen. We geloven dat God over alles controle heeft en daarom als antwoord op gebed op elk moment en op iedere plaats tot actie kan overgaan. Daarom zien we de bidstond als de motor van het gemeenteleven. Deze bidstonden blijven dan ook een prioriteit binnen het gemeenteleven en zullen in ieder geval éénmaal per maand worden gehouden.

Tijdens deze gebedstijden worden de noden van de gemeente voor Gods troon gebracht alsmede gebeden voor verschillende situaties buiten de directe kring van de gemeente als weg op internationaal vlak zoals voor zendingswerk.

- De Kringen

De huiskringen vinden globaal elke twee weken plaats. Dit is een informele manier van bij elkaar komen om in vertrouwen te praten over zaken die de kringleden bezighouden. Ook is hier plaats voor bijbelstudie en gebed. De informele pastorale zorg voor elkaar is één van de uitgangspunten voor het houden van deze kringen. Deze zorg is niet alleen geestelijk maar gebeurt ook op materieel vlak.

Het is de doelstelling van de gemeente dat ieder lid van de gemeente deel neemt aan een huiskring. We moedigen kringleden aan mensen van buitenaf mee te nemen naar de kringbijeenkomst.

- Aanvullende studies

Voor verdere persoonlijke ontwikkeling worden studies georganiseerd of verwezen naar door anderen gegeven onderwijs. Binnen de gemeente hebben we themaweken in het najaar, studiedagen voor geloofsopbouw, cursussen en andere relevante cursussen.

- Pastoraat

Binnen de Evangelische Gemeente is een groep van pastorale werkers samengesteld die de pastorale zorg verzorgen. Deze groep handelt in samenspraak met de raad van oudsten. Zij geeft bepaalde situaties aan, biedt hulp indien mogelijk of schakelt professionele hulp in indien dit gewenst is. Ook geeft dit pastorale team advies aangaande materiële hulp en coördineert deze hulp via de raad van oudsten mocht dit nodig zijn. Uiteraard wordt er op vertrouwelijke wijze omgegaan met de informatie die de pastorale werkers ter ore komt.

- Diaconie

De diaconale hulp vloeit voort uit de pastorale werkzaamheden. Elk jaar wordt een budget voor deze hulp samengesteld. De gemeente richt zich op mensen die door wat voor omstandigheden dan ook materiële hulp nodig hebben. Deze hulp wordt ook gegeven aan mensen die geen lid van de Evangelische Gemeente zijn. Binnen de richtlijnen van de gemeente wordt dan bepaald welke hulp gegeven kan worden en hoe dat gebeurt.

De Evangelische Gemeente wil ook deelnemen aan het programma van Stichting Present Oosterwolde die als doel heeft met teams mensen, die zelf niet daartoe niet in staat zijn, te helpen met praktische klussen. We geloven dat ook dit een uitvoering is van wat Gods Woord ons leert. (Fill 2:1-4)

- De zondagschool

We geloven dat God ook Zijn Woord van Redding en levensprincipes aan de kinderen wil doorgeven. (Deut 11:19) De kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Daarom is er elke zondag naast de gewone dienst een kinderdienst voor de verschillende leeftijden. In deze kinderdiensten wordt Gods Woord onderwezen en gesproken over de praktische toepassing van Gods principes in het dagelijks leven. Een team van vrijwilligers neemt om de beurt de verantwoordelijkheid voor deze bediening.

- Het jeugd en tienerwerk

Een keer per veertien dagen komen de jeugd en de tieners bijéén om in een ontspannen en open sfeer te spreken over geloofszaken en andere relevante onderwerpen. Onder leiding van een volwassene dragen deze avonden bij aan opbouw van het geloof en de toepasbaarheid in de samenleving. Dit stimuleert en draagt bij aan de ontplooiing van deze jonge mensen. Deze bijéénkomsten zijn open voor jeugd van buiten de gemeente.

- De Kindermiddagen

Twee keer per jaar wordt in Oosterwolde een middag gehouden voor kinderen. Door middel van theater, knutselwerk e.d. wordt het christelijk geloof op begrijpbare manier doorgegeven aan de kinderen. Kinderen van alle gezindten zijn welkom op deze middagen. Vrijwilligers zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten.

- Evangelisatie

We willen de boodschap van Christus aan alle mensen in Oosterwolde en omgeving doorgeven. Dit gebeurt door deur aan deur werk, persoonlijk getuigen, kindermiddagen enz. In het kader van contact leggen met de buurt waarin wij ons bevinden organiseren we b.v. een BBQ voor de buurt, praise-avonden, een huwelijks cursus, maaltijden enz. Hiermee hopen we de omgeving te bereiken met de boodschap van Jezus Christus. Door wie we zijn en wat we doen willen we anderen uitnodigen ook de weg van Christus te volgen. Dit doen we uit dankbaarheid voor wat wij in Christus hebben ontvangen alsmede als antwoord op de opdracht van Jezus op alle volken tot zijn discipelen te maken. (Mattëus 28:19)

- Ondersteuning van zendelingen

De Evangelische Gemeente ondersteunt verschillende projecten in het buitenland. Een zendingsechtbaar in Thailand wordt maandelijks ondersteund, er wordt bijgedragen aan ontwikkelingshulp in Zuid Afrika. Ook ondersteunt de Gemeente een zendingsechtbaar dat

werkzaam zal is in Oost Azië. Jaarlijks wordt voor deze bijdrages een budget vastgesteld en worden de gemeenteleden aangemoedigd om verantwoording te dragen voor hen die namens de wereldwijde gemeente uitgaan om onbereikte volken het Evangelie te brengen.

- Samenwerking binnen Raad van Kerken

De Evangelische Gemeente is lid van de Raad van Kerken te Oosterwolde. Hiermee maakt de gemeente deel uit van de pastorale en sociale activiteiten die binnen deze raad worden georganiseerd. Door dit lidmaatschap hopen we ook een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het getuigenis van Jezus Christus als Redder en Heiland door zijn kruisiging en opstanding.

- Onderdak

De Evangelische Gemeente komt samen in een gebouw dat eigendom is van de Protestantse Kerk in Oosterwolde. De Stichting Evangelische Gemeente Oosterwolde huurt en exploiteert deze locatie op permanente basis. Door verhuur aan derden is de Gemeente in staat een deel van de huurprijs terug te verdienen waardoor deze huurlast door de kleine gemeente te dragen wordt. Ook komt de Gemeente op deze manier in contact met de plaatselijke bevolking van Oosterwolde.

Financieel

GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen van de leden, erfstellingen, legaten, giften en overige baten. We geloven dat God ons leert dat wij niet bang hoeven te zijn om te geven. Hij belooft hen die aan God teruggeven van wat ze van Hem hebben ontvangen. (Spreuken 3:9 en 10)

Deze geldmiddelen worden door een professionele boekhouder beheerd volgens de begroting die door de algemene vergadering is vastgesteld. De boekhouder ziet erop toe dat deze middelen volgens de doelstellingen worden besteed.

Elk jaar wordt een financieel verslag aan de gemeente voorgelegd ter beoordeling en verantwoording.

Globaal gaat bijna 50% van de begroting naar doeleinden die buiten de kring van gemeenteleden vallen. We spreken dan over hulp aan hulpbehoevenden, zieken, ondersteuning van zendelingen in het buitenland enz.

De andere helft wordt besteed aan het draaiende houden van de eigen gemeente. Hierbij denken we aan huur, vergoeding van sprekers, instrumenten, cursuskosten, kosten voor zondagschool e.d.

Financieel overzicht; zie jaarlijkse begroting

Conclusie.

Door al deze activiteiten beoogt de Evangelische Gemeente de naam van God te eren en te loven. Zij wil de Heer Jezus Christus als Hoofd van de Gemeente volgen en navolgen door de

gaven die Hij ons geeft tot ontplooiing te brengen. Door onze levensstijl en gemeente zijn, willen we de boodschap van Redding door het offer van Christus aantrekkelijk maken voor hen die Jezus nog niet kennen en hen zo leiden op de weg van vergeving en uiteindelijk tot overgave aan Christus.

Door geloof en nederigheid willen we de Heilige Geest in ons laten werken tot opbouw van het Koninkrijk van God.